



Et museums-stykke.

I anledning af skolens 90 års fødselsdag er det værd at nævne to grundstensnedlæggelser: Grundstensnedlæggelsen til den første af de gamle bygninger i 1922 og grundstensnedlæggelsen til nybygningen i 1977.

Begge grundstensdokumenter - eller hvad det nu er - hænger i Skolehistorisk Samling.

Grundstenen til Duborg-Skolen blev nedlagt den 31. marts 1922.

Grundstensdokumentet omtaler kong Christian den Tiende, folkeafstemningerne i 1920, dronning Margrethe den Førstes slot, Duborg Slot.

Dokumentet nævner desuden at det er det danske folk der rejser skolen, og dokumentet forsikrer at skolen vil arbejde fredeligt for dansk sprog og kultur i Flensborg.

Der lægges altså vægt på den danske kongemagt, det danske folk og de fredelige hensigter.

Der lægges ikke vægt på hvem der nedlægger grundstenen. Det er slet ikke nævnt i dokumentet hvem der lægger grundstenen.

I grundstensdokumentet fra 15. oktober 1977 er det til gengæld tydeligt nævnt hvem grundstensnedlæggerne er. Det fylder halvdelen af dokumentet.

Derudover nævnes at bygningen er nødvendig pga. stigende elevtal, at det er en gave fra det danske folk med bidrag fra land og forbund ('Land und Bund') og at Dansk Skoleforening for Sydslesvig er bygherre.

Der lægges altså vægt på skolens vækst i elevtal, det danske folk og på grundstensnedlæggerne (og måske især på hvem og hvad de repræsenterer).

Der var tre grundstensnedlæggere.

Den første sten blev lagt af Peter Gorrsen som på daværende tidspunkt var viceamtsborgmester i Sønderjyllands amt og tillige formand for Undervisningsministeriets Rådgivende Udvalg vedrørende Sydslesvig (i dag 'sydslesvigudvalget').

Den anden grundsten blev lagt af SSW-byrådsmedlem i Flensborg rådmand Jakob Meyer i sin egenskab som formand for Dansk Skoleforening for Sydslesvig, og den tredje grundsten blev lagt af direktør for Union Bank, Otto Christiansen som dengang var formand for skolens forældreråd.

Alle tre har skrevet under på grundstensdokumentet.

Finansieringen af bygningen blev delt mellem delstaten Slesvig-Holsten (17 mill. kroner), det tyske forbund (17 mill. kroner) og den danske stat (20 mill. kroner). Så det er ikke helt forkert som det står i dokumentet at "*Bygningen er en gave fra det danske folk.*" Den danske stat havde trods alt ydet en god tredjedel af finansieringen. Så det kunne de tre grundstensnedlæggere sagtens skrive under på.

Men de har nu alligevel ikke helt haft styr på hvad de skrev under på.

I dokumentets indledning står der (med store håndskrevne typer: "*I ÅRET 1977 DEN 15. OKTOBER PÅ DUBORG-SKOLEN 75 ÅRSDAG nedlagdes grundstenene til den nye del af skolen.*")

Trækker vi 75 år fra 1977 kommer vi frem til år 1902 - og det var vel ikke det år Duborg-Skolen blev grundlagt?

Duborg-Skolen blev oprettet i 1920, så vi bliver nødt til at bytte om på de sidste to tal og rette 1902 til 1920.

Det samme gælder med skolens 75-årsdag. Der er byttet om på tallene. Der skulle have stået 57-årsdag.

Årsberetningen fra 1977 gør det helt klart at det er på skolens 57-årsdag idet rektor Knud Fanø skriver følgende om den 15. oktober 1977:

15. oktober. På skolens 57-årsdag, nedlagdes grundstenene til den nye fløj ved en enkel højtidelighed, der overværedes af henved 300 mennesker. Man indledte med sangen "Morgenhanen atter gol". Som grundstene anvendtes 3 stene fra dronning Margrethes I's slot og i kapslen nedlagdes grundstensdokumentet, Flensborg Avis', Dansk Skoleforenings og skolens sidste årsberetninger samt gangbar mønt fra hjemstavnen og Danmark. "Det har en ejendommelig charme at tænke på, at mens vi murer med sten fra Margrethe d. I, nedlægger vi mønt med dronning Margrethe d. II's billede", blev der sagt. Mens kapslen blev loddet til, sang forsamlingen "Jeg ser de bøgelyse øer", hvorefter formanden for undervisningsministeriets rådgivende udvalg, viceamtsborgmester Peter Gorrsen, formand for Dansk Skoleforening for Sydslesvig, rådmand Jakob Meyer og formanden for forældrerådet, bankdirektør Otto Christiansen murede hver sin sten. Man forsamledes derefter i festsalen til et lille traktement. Der blev her udtrykt mange gode ønsker for både den 57-årige fødselar og den nye bygning."

Vi har ingen forklaring på fejlen i grundstensdokumentet.

Måske har den der skrev dokumentet været så optaget af at skrive de flotte bogstaver med kalligrafiskrift at vedkommende ubevidst har bytte om på tallene og bagefter ikke bemærkede fejlen? Men underligt at andre ikke har påpeget det.

Eller måske er det korrigeret og det rigtige udsagn står på det grundstensdokument som blev lagt i kapslen og muret inde, og man har ikke nænnet at destruere det flotte håndskrevne og underskrevne dokument - med det guldbelagte våbenskjold?

Måske er fejlen blevet bemærket og dokumentet lagt til side? Vi fik det til samlingen hvor det lå blandt andre papirer, men uden en speciel påtegning der gjorde opmærksom på fejlen.

Måske så meget ... vi har ikke oplysninger om hvad der er ret og vrang i denne sag, men vi ved at det ikke var på Duborg-Skolens 75 år fødselsdag at de 3 grundsten til nybygningen blev lagt.

Og dokumentet får lov til at blive hængende på sin plads i samlingen, - men nu som et forundringsdokument!

Preben Busck-Nielsen og Ole Møller